

RUNDBIK

1/4 1966

Lördag 2 april kl. 20—01

I den jättepöplära
pöpetten
ingår även
sångaren

**Tommy
Scheffmacher**

**OBS! Lägre entré
före kl 20.30**



KJELL NORDS

- en av Norrlands
populäraste orkestrar!

2/4 1966



80 år fyller den
4 april förra barn-
morskan fru The-
rese Persson, Ha-
gaborg, Umeå.

75 år fyller den 3 april fru Nan-
cy Lögdström, född Hägglund, Gen-
berg, Norrfors.
Hon är född i Genberg och har
varit bosatt där hela sitt liv. Som
en av de 19 barnen i den hägglund-
ska barnskaran fick fru Lögdström
tidigt börja hjälpa till i hemmet.
Hon gifte sig sedermera med hem-
mansägaren Valdemar Lögdström,
och fick härmed eget hem att sköta.
Tre barn har fostrats i hemmet. Fru
Lögdströms hälsa är numera ej den
bästa. Hon är nu mer eller mindre
invalidiserad efter ett fall för ett
par år sedan. Även maken är sjuk-
lig. Men de gamla får god vård av
den dotter och svårson som överta-
git hemmanet.



**Rätt KLÄDD
i vår**

**VI GÅR
MOT VÅR
trots allt**

*Nu kommer sol och vär-
me. Snön smälter. Det
blir vår ...*

Vår stora våroffensiv för rockar, kostymer och blazers
innehåller idel toppkvalitéer av de mest kända märkena
i svensk konfektion.

Rätt rock i alla väder är mottot för vår nya rockgiv.
Där finns ytterplagg för alla smakriktningar. Och märk
väl — de är inte dyra.

MATTSSONS
NORDMALING



— Specialaffären för herr och goss —

1/4 1966

KLB i Nordmaling utvidgar mer produktion, fler anställda

Cirka tre miljoner kronor satsar Kalbergfabriken i Nordmaling på utbyggnaden av sin industri för tillverkning av laminatplattor. Företaget räknar även med att kunna fördubbla sin produktion. En ny press för upp till 120 plattor skall installeras. Därmed får KLB möjlighet att tillverka längre

plattor och även ge dem högglansig yta. KLB-industrin kom till 1953. Efterfrågan på företagets produkter har ökat med åren. 1962 byggde man ut en avdelning. Nu har man tagit till så pass att det finns goda utrymmen att växa i. Sverige har fem fabriker för tillverkning av laminatplattor. Två av dem

finns i Nordmaling. Båda synes ha goda framtidsutsikter.

Bygget har i förhållande till sin storlek gått snabbt. Nordbetong, Långviksmon, har levererat stommen, bjälking och väggar i prefabricerade element.

Utövervägarna är för övrigt något nytt för Nordmaling. Isolerade sandwich-element med frilagd yta av natursten ger en lugn, harmonisk struktur åt fasaderna. Samtidigt som man därmed fått underhållsfria fasader, tar singelmaterialets mångskiftande färg bort något av den stelhet som utåt sett kännetecknar många industribyggnader.

Huvudentreprenör för bygget är byggnadsfirma Nils Eric Ericsson, Nordmaling. I augusti 1965 började grundläggning och sedan i november var bygget under tak.

Sammanlagt får KLB genom bygget ett tillskott av cirka 2150 kvm, därunder 1000 kvm i den polare fria presshallen. Därtill kommer en fristående kontorsbyggnad. Inmontering av maskiner, då främst den stora utrymmskrivande pressen som går genom båda etager, skall påbörjas efter plök och någon gång i maj räknar man med att kunna börja provdriften på den nya avdelningen.

— Vi räknar med att överföra all tillverkning av plastlaminat till den nya pressen, omtala, fabriker Hjalmar Larsson. Därmed får vi den nuvarande pressen helt friställd för fabrikation av vår nya KLB-vägglatta, laminatbelagd spånplatta, för badrum etc.

Hur många som nyanställes återstår att se. Vi har nu 25 anställda, men så, så bara nuvarande intresse för våra produkter hoppas vi att inom en snar framtid ha fördubblat arbetsstyrkan. Skall vi fullt utnyttja de nya lokalerna be-

höver vi nog ytterligare mannan drutöver.

Kalbergindustrin startades 1953 av Oskar Karlstedt, Rundvik (död 1966), Hjalmar Larsson, Aspeå och Harald Berglundh, Ava. Karlstedt hade då tidigare hållit på med tillverkning av lackboard.

Trion kom i gång med driften 1954. De första åren arbetade de mest själva men allteftersom efterfrågan ökade blev det fler män vid industrin. Man tog upp tillverkning av blåa fönsterbänkar. Det visade sig bli en gångbar artikel. I början av 60-talet började man känna sig trångbudda, och 1962 byggdes en större länga för blå tillverkning av fönsterbänkar.

40 PROCENT EXPORT

— För närvarande går cirka 40 procent av KLB:s tillverkning på export. Vi anser att det finns goda förutsättningar för att vi skall kunna



Nordbetong, Långviksmon, har levererat här ses dess försäljningschef Jan E. med fabriker Hjalmar Larsson (t

öka vår utlandsförsäljning. Bland annat har vi goda kontakter på den engelska marknaden, varifrån vi nyligen fått följagan om stora leveranser.

Samtidigt är vi glada över att ha kommit in så pass bra på den sven-

ska marknaden. Hur det än är finns många osäkra faktorer vid försäljning på export, säger fabriker Harald Berglundh.

KLB:s tillverkning går ut i ett stort antal mönster och i olika tjocklekar. Anders



Fabrikör Harald Berglundh visar en vägg klädd med KLB väggplatta — en produkt som man tror kommer att slå.



Fabrikens utbyggnad får tilltalande fasader.

Nordmalings-familj dödskraschade



Harald Henriksson



Viola Henriksson



Ann-Katrin Henriksson



67-åriga åkerägaren Harald Henriksson, hans hustru Viola, 60, och dottern Ann-Katrin, 19, samtliga från Nordmaling, dödades omedelbart vid en svår trafikolycka intill Ånsmark efter E 4:an på tisdagsmorgonen. Deras bil rändade av okänd anledning plötsligt in i en mötande timmerbil.

Personbilen förvandlades till oigenkännlighet. I lastbilen, som välte och totalt blockerade vägbanan, åkte 48-åriga Hilding Ahlenius, Strycksele, och hans sexårige son Peter. Se sidan 12.

Far och son oskadade i lastbilsvrak



På övre bilden ses de två mirakelräddade, pappa Hilding Ahlenius, 48, Strycksele, med sonen Peter, 6, i famnen. T. v. den omkulleräta timmerbilen i vilken de två åkte. Timret ramlade av och blockerade tillsammans med släpvegnen E 4:an i drygt tre timmar.

Torsdagen 7 april 1966

† 5/4 1966

Vår kära mor
och farmor
Anna Teolinda
(Linda)
Öberg
* 4/4 1882
† 2/4 1966

fick hembud i dag på Umeå lasarett efter en tids sjukdom. Djupt sorgd och saknad av oss barn och barnbarn samt övriga släktingar och vänner.

Nordmaling 2 april 1966

Hjalmar och Edla
Edvin och Helga
Agnes
Ivar och Jenny
Evert och Astrid
Ragnar och Karin
Barnbarn

Får har räckt ut handen
Mor har fattat den.
På den andra stranden
Mötas de igen.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell annandag påsk kl 9.45. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnas minne inbjudes till minnesstund i Församlingsgården efter högmässan. Meddelas endast på detta sätt.

† 7/4 1966

Mina kära,
mitt allt,
får, mor, syster

Harald
* 14/9 1898

Viola
* 8/11 1905

Ann-Katrine
* 15/11 1946

har i dag genom olyckshändelse lämnat mig, syskon, svägerskor, svågar samt övriga släktingar och många vänner i outhärlig sorg och saknad.

Nordmaling den 5 april 1966

OLA HENRIKSSON

Så älskade Gud världen all,
Att han utgav sin ende son,
Att var och en som på honom tror
Skall få ett evigt liv.

Tid för jordfästningen meddelas senare.

Ansmarks-olyckan:

Hårdtrafikerad E4:a och brist på vägpen- ger bistra dödssiffror

Är E 4:an mellan Umeå och Nordmaling en dödsfälla? Många svara ja och menar att det till största delen är vägens fel. Andra anser att det är bilisterna själva som drar det största strået till dödsstacken. Frågan har i varje fall aktualiserats efter tisdagens svåra kollision vid Ansmark, söder om Umeå, då tre människor ur en Nordmalings-familj omkom. 17 dödsoffer har noterats efter E 4:an Umeå-Nordmaling sedan 1960. En del är mörkerolyckor, andra har skett på jämn och rak väg.



Vägingenjör
Filip Ahrenfeldt

— Det har hänt många svåra olyckor under årens lopp efter vägen, säger polismästare Lennart Levander, Umeå. Det beror till stor del på att sträckan har mycket hög trafikintensitet. Den är utan tvekan det största trafikproblemet inom Umeå polisdistrikt, och troligen den trafikfarligaste vägen i hela länet.

— Vägen är långt ifrån bra, säger polismästaren vidare. Det finns många farliga backkrön, och åtskilliga besvärliga kurvor i förhållande till E 4:ans övriga standard. Många av olyckorna har ju också skett genom omkörning på backkrön.

— Självt erinrar jag mej speciellt en besvärlig kurva, den söder om

Forts sidan 12 spalt 2

Storåmyren, inte långt från tisdagens olycksplats. Den är mycket svår att ta speciellt på vintern.

— Den största orsaken till olyckorna är för höga farter, med hänsyn till vägens beskaffenhet. Dessutom smäller det många gånger, sedan bilisterna glömt se upp då de kör ut på E 4:an från infartsvägarna.

Vägingenjör Filip Ahrenfeldt, Vägförvaltningen:

— Det är ingen tvekan om att vägen inte är fullt modern, men den är inte dålig för det. Den är en 30-falsväg och fyller inte helt dagens krav. Ingen blir gladare än vi om vi får pengar så att vi kan bygga om den ordentligt.

— Faktum är att de absolut flesta olyckor vi tittat på inte har något med dålig vägbanan att göra. Andra faktorer har spelat in.

— Jag håller med om att den kan vara besvärlig speciellt på vintern då den fryser upp och blir guppig. Det finns många backkrön och kurvor som inte skulle projekteras i dag, och det kan givetvis ha en viss betydelse. E 4:an mot Hörnefors är dock ingen raritet. Vägen söder om Södertälje är inte bättre än den nu aktuella sträckan.

— Med hjälp av statistik har det givetvis visat sig att det totala antalet olyckor minskar med bättre väg. Sträckan söder om Hörnefors är ett exempel. Efter ombyggnaden har tillbuden avtagit avsevärt.

— En av de absolut viktigaste faktorerna i sammanhanget är trafikintensiteten, vilken i det här fallet ger mycket av förklaringen till de många olyckorna. Årsmedeltalet för E 4:an söderut till Sörmjöle är 5100 fordon pr dygn. Längre söderut sjunker siffran till 2250. E 4:an norrut har 2600 som årsmedeltal, medan exempelvis utfarterna till Holmsund och Blå vägen har siffrorna 2550 resp 2400.

— De här siffrorna borde väl vara ett tungt vägande skäl till mer vägpen- ger för ombyggnad av vägen söderut?

— Ja, visst och det finns många andra skäl, men pengar verkar ändå frysa inne, slutar herr Ahrenfeldt.

Lennart



Polismästare
Lennart Levander

Nordmaling vill behålla rektor

Nordmalings skolstyrelse har överklagat skolöverstyrelsens beslut att till rektor för grundskolan i Nordmaling förordna rektor Halvar Sjöbo, Hallen. Själv skolstyrelsen som länskollektivet hade enhälligt föreslagit vikarierande rektorn i Nordmaling, Håkan Pettersson, till innehavare av tjänsten.

75 år fyller den 9 april lantbrukaren Johan Albin Fällman, Rönnholm, Lögdeå.

Han är född i Lögdeå, och kom som 15-åring till grannbyn Rönnholm där föräldrarna skaffade sig ett jordbruk. Han gifte sig 1916. Makarna Fällman bosatte sig första tiden i Lögdeå men flyttade sedan till Rundvik, där han arbetade vid sågverket. 1922 flyttade makarna Fällman tillbaka till Rönnholm. Det var faderns jordbruksmarker som främst lockade. Fällman nyodlade och skaffade sig egna marker och egen ladugård. Jämsides med denna odlargärning arbetade han vid industrin i Rundvik sommartid. Vintertid sysslade han hemma med tillverkning av tunnpjäxor för försäljning. 1932 övertog han hälften av sin fars tidigare jordbruk och därmed kom han att helt ägna sina krafter åt jordbruket. 7/4 66



Min älskade maka, vår kära mamma och mormor

Hilda Maria Holmgren

* 1/6 1905 † 6/4 1966

har lämnat oss i stor sorg, men hennes vackra minne skall leva kvar.

Lögdeå den 7 april 1966.

ARTUR HOLMGREN

Gun och Harald

Maria, Magdalena

Kjell och trolövad

Ulla

Broder

Övrig släkt och många vänner.

Men jag ej klagar flyende dagen,
Ej mig förfäras stundande natten,
Ty av den kärlek, som går genom världen,
Föll och en strimma in i min själ.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka söndagen den 17 april efter gudstjänsten. De som med sin närvaro önskar hedra den avlidna inbjudes efter begravningsakten till församlingsgården. I stället för blommor kan bidrag lämnas till förmån för cancerforskningen. Teckningslista finns på VK:s lokalredaktion.

DÖDSFALL 12/4 1966

Gustaf Helmer Forsberg, Långed. På Nordmalings sjukstuga avled på fredagskvällen förra hemmansägaren Gustaf Helmer Forsberg, Långed, Nordmaling. Forsberg skulle på påskdagen ha fyllt 90 år. Han sörjes närmast av sonen Paul, svärdotter och barnbarn.



Forsberg var född i Långed. Där övertog han omkring 1915 tillsammans med en broder fädernehemanet. Detta brukade de gemensamt till 1949 då Paul Forsberg övertog hela egendomen. Även om man kan säga att Helmer Forsberg var en odlaman var han något av en företagsman. Redan 1912 köpte han en fotogenmotor och ett stifttröskverk och genomförde därmed något av en revolution på tröskningens område. Han var tidigare helt hänvisad till hästvandringer. 1921 köpte han en av bygdens allra första traktorer. Den finns ännu kvar på gården även om den numera har ersatts av en modernare. Sitt jordbruk förbättrade han på olika sätt, nyodlade samt ökade sin areal genom tillköp. Han var vidare en av initiativtagarna vid tillkomsten av Långeds elektriska bolag och satt med i dess styrelse under en följd av år.

Helmer Forsberg var en färgstark och humoristisk natur. Han hade förmånen av att få ha en god hälsa och vitalitet ända fram till de sista månaderna. Hans broder Nils Forsberg, med vilken han under så många år arbetat gemensamt, dog förörrigt för en kort tid sedan.

Ragnar Hortell, Öre, Häknäs. På Nordmalings sjukstuga avled på påskdagens morgon hemmansägaren Ragnar Hortell, Öre, Häknäs. Han var 62 år och sörjes närmast av maken Selly, född Lönnergren och barnen Bengt, verkstadsägare, Umeå samt Aina, gift Eriksson, Örnköldsvik, svärdotter, svårson, barnbarn samt syskon.

Han var född i Öre. Som ung kom han i arbete vid sorteringsverket och i flottläggningen i Öre. Vintertid arbetade han i 18 år som tummare åt

Umeå och Örnköldsviks tunnningföreningar. Han tvangs dock på grund av tilltagande ledvångsbesvär sluta detta arbete. 1943 övertog Hortell en del av fädernehemanet i Öre. Vid sidan om skötseln av detta och den egna skogen arbetade han sommartid vid skiljet i Öre, på värarna som bas för pålargänget och bomutläggningen och under den tid sorteringspågick som "tapparbas" vid fjärdgrundet.

Nordmaling får långlopp på skidor till nästa år

Nordmaling (VK) får en sextett energiska herrar i Nordmaling med omnejd som de vill komma Nordmaling nästa år att få ett långlopp på skidor från Bjurholm till Nordmaling. Det är en sträcka på cirka 5,5 mil. Dessutom vill de ha ungdomsskidtävlingar och korpsstafett.

I intrimsstyrelsen för Nordmalings skidklubb ingår sporthandlare Hjalmar Sandström, virkesmästare Erik Mollin, skogsarbetarna Börje Hansson och Erik Sjögren, förman Rune Gustafsson och verkstadsägare Gunnar Wallin.

— Det är ju på tok att Nordmaling inte har någon skidklubb nu när intresset för skidsporten är så stort, säger Hjalmar Sandström. Jag och vi övriga som diskuterat den här saken tror mycket väl att det skall gå att arrangera ett långlopp från Bjur-

holm till Nordmaling. Sen tror vi även att det lokalt skall kunna göras mera för att intressera ungdom för skidåkning. Den 22 april kommer interimsstyrelsen att anordna ett informationsmöte och då hoppas man på stor avslutning. Huruvida samarbete kommer att etableras med Nordmalings idrottsförening är ovisst. Som bekant ligger denna förening i marvatten. Är bli utan ordförande och har en del gamla skulder att dras med. Önskemål bland Nordmalings skidvänner är sedan flera år ett el-ljus-spår och det tror man finns goda möjligheter att realisera. Skidfrämjandens avdelning har redan sonderat terrängen och därtill funnit att kommunens ledande män ställt sig välvilliga till beviljande av anslag.

Klart för brevbäring i Nordmaling

Nordmaling (VK) Från och med 1 juni kommer, av allt att döma, postverket att genomföra sin planerade lantbrevbärningslinje på sträckan Nordmanling — Olofsfors — Leduafors — Ledusjö — Baggård — Bäckliden — Djupsjö — Högländ — Allden — Berghem — Djupsjösågen — Djupsjönäs — Stavsjöholm — Sunnansjö. Den vägstrecka som lantbrevbäraren har att färdas uppgår till ca 80 km.

I och med lantbrevbärningslinjens genomförande dras Baggårds poststation in och Nordmaling blir poststation för alla de byar som linjen kommer att beröra.

Efter som inga protester tycks föreligga från de byar som berörs av ändringarna är man även på kommunalt håll beredd att tillstyrka förslaget. I varje fall har kommunalnämndens beredningsutskott den åsikten. Man förutsätter på kommunalt håll att den planerade ändringen inte försämrar servicefrågan för den berörda allmänheten.



Min käre far och farfar

Gustaf Helmer Forsberg

* 10/4 1876 † 8/4 1966

har efter en tids sjukdom stilla insomnat i tron på sin frälsare.

Sörjd och saknad av oss, övrig släkt och vänner.

Långed, Nordmaling den 11 april 1966.

Paul och Frideborg

Stig

Barnbarn

När jag slutar mina dagar,
Låt i ro mig somna in.
Ske det när dig helst behagar,
Blott jag evigt bliver din.
Kom, o Jesus, bli mig när
Låt mig bli där du är.

Torsdagen 14 april 1966

13.000 timmar bakom Nordmalings-bokverk

Nordmaling (VK) Redaktionskommittén bakom bokverket "Hembygdsboken Nordmaling/Bjurholm" slutredovisar sin arbetsinsats. Därmed avslutas ett 16-årigt arbete. Det var 1950 som de båda berörda kommunerna gav den då nytillsatta redaktionskommittén ett anslag på tillhoppa 21.000 kronor, för att påbörja arbetet. I ledningen för kommittén stod då kyrkoherden Adolf Råde, Nordmaling, bokens huvudförfattare kommunalkamrer Tyko Lundqvist, Härnösand (bördig från Mjösjöby) och adjunkt Elfred Olofsson, Bjurholm, som sedermera fick huvudansvaret för tryckningen och även organisationsmässigt fungerat som den drivande kraften. Efter kyrkoherde Rådes avflyttning från Nordmaling inträdde i redaktionskommittén redaktör Herbert Bylund, Nordmaling, som även fick huvudansvaret för bokverkets bildmaterial.

Boken, som omfattar 774 sidor, restnpplagen, men till starkt reducerade priser. Det blir sedan kommunernas sak att driva försäljningsarbetet. Affärstransaktionen skulle dock innebära, att de som arbetat för bokens tillkomst, främst då huvudförfattaren, kan erhålla en liten ersättning för sina 13.000 arbetstimmar.

Slutredovisningen av kommitténs arbete redovisas till de båda kommunernas fullmäktige. I Nordmaling har framställningen förbehandlats av kommunalnämndens beredningsutskott som tillstyrker det kommunala övertagandet av den framtida försäljningen.

H. B.



— I Nordmalings prostgård vigdes på påskaftonen traktorförare Klas Valter Eriksson, Hummelholm, Öre-ålv, och sjukvårdsbiträdet Gunhild Astrid Frideborg Dyhr, Nordmaling. Vigseln förrättades av kontraktsprosten Johan Hedquist. (Foto: Alfons, Nordmaling.) 13/4 1966



— I Nordmalings kyrka vigdes på påskaftonen tingsnotarie Sven Cronier, Stockholm, som till gasverkschef Gösta Cronier och hans maka Inez, född Jönsson, Eskilstuna och tingsnotarie Birgitta Holmlund, Stockholm, dotter till direktör Folke Holmlund och hans maka Magda, född Nilsson, Nordmaling. Vigseln förrättades av kontraktsprosten Johan Hedquist. Som bröllopsmusik spelade kantor Brage Edström, Preludium i S-dur av J S Bach och uvertyren i D-dur av Händel. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Stora Hotellet, Nordmaling, för ett 40-tal gäster. (Foto: André, Nordmaling).



— I Nordmalings komministergård vigdes på skärtorsdagen sågverksarbetaren Kurt Lennart Jonsson och fröken Britt Kristin Norberg, båda från Rundviksverken. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Eskil Granström. Foto: Alfons, Nordmaling.

Mitt allt, vår kära far, morfar och farfar

Johan Ragnar Hortell

* 30/11 1903 † 10/4 1966

har lämnat oss i stor sorg och saknad.
Hans ljusa minne lever kvar.

Öre den 12 april 1966.

SELLY

Aina—Lennart
Ann-Catrine, Mats-Olov

Bengt—Wivi-Anne
Christer, Per-Olov

Soili—Anders
Leif

Hur tyst, hur öde, hur tomt här hemma,
När den vi älskat, oss lämnat har,
Ej mer vi hör hans kära stämma,
Men i vårt minne han lever kvar.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell, söndagen den 17 april kl 9.45. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne inbjudes efter högmässan till församlingsgården. Meddelas endast på detta sätt. I stället för blommor, tänk på Cancerforskningen.

Nordmalingskritik mot lantmannas verkstadsplaner

15/4 1966
Kritiska tongångar hördes på Lantmannaförbundets distriktstämman i Nordmaling. Det hjälpte inte att ordföranden Holmfrid Nordström och direktör Gustaf Byström redovisade ett nytt rekordår med en omsättning på 64,5 milj kronor. Kritikerna slog främst ned på Lantmannas stora engagemang på verkstadsidan.

— Vi hade inte tänkt bli stora verkstadsägare sa Albin Olofsson, Ångersjö bla har vi tex full kompensation för att vi ger dem, som har stora skogsmaskiner, möjlighet till reparationer

Holmfrid Nordström menade att man måste betänka att bönderna kommer till verkstäderna mycket ojämnt och att man knappast kan driva verkstadsrörelse med bara bönder som kunder.

— Vi är en mycket stor försäljare av maskiner (nära 34 milj kronor 1965) och då måste vi även hålla service.

— Hur är det med Lantmannas service i Nordmaling? Även vi skulle vilja ha ett nederlag och möjlighet till bättre service.

— Ja, inte lär det bli något nederlag, menade direktör Byström, det skulle knappast bära sig. Tvärtom är våra nederlag i Åsele, Flarken och Dorotea i farozonen.

Sixten Sjölund, Ava, ansåg det fel att hela reservdelslagret flyttats till Västerlång.

Han fick dock inget medhåll. Det ansågs bli alltför dyrt och utrymmeskrävande att hålla delar på två ställen. Bättre medlemsvärd efterlystes av Rickard Eriksson, Långed.

På grund av minskning av medlemsantalet till 395 hade Nordmaling i år att välja bara två fullmäktige. Det blev omval av Rudolf Nilsson, Mullsjö och nyval av Sven Holmgren, Hummelholm.

Bygglov i Nordmaling för två flerfamiljshus

14/4 1966
Byggnadsnämnden i Nordmaling beviljade vid sammanträde på onsdagen byggnadsingenjör Nils Eric Ericsson, Nordmaling, byggnadslov för ett flerfamiljshus i kv Freja i Nordmaling. Bygget får 11 lägenheter. Dispens tillstyrktes för stiftelsen Nordmalingshus planerade bygge i Rundvik. Där skall byggas ett flerfamiljshus med 18 lägenheter i kv Bagaren och i omedelbar anslutning till det nuvarande stiftelsehuset.

Vidare beviljades byggnadslov för muraren Åke Olsson, Nordmaling, för nybyggnad av egnahem i kv Boken, Nordmaling, Holdo Landström, Nordmaling, för sommarstuga på Järnäs samfällt i Kråken, Knut Andersson, Mo, Lögdeå, för sommarstuga på Ava 147 (Kvillskär) Ingemar Nyberg, Nordmaling för egnahem i kv Alen, Nordmaling, Hjalmar Sandström, Nordmaling för tillbyggnad till egnahem, bröderna Häggglunds åkeri AB, Rundvik, för ombyggnad av garage, Johan Öberg, Rundvik, för garage i Ava, Georg Strömberg, Rundvik, för nybyggnad av uthus, Gustav Zakrisson, Nordmaling för ombyggnad av uthus och Nordmalings bilfrakt för uppsättande av radioantenn på vattentornet i Nordmaling.

Gangsterliga fast. John-Sonny Francese, som tros stå i spetsen för det beryktade gangstersyndikatet Cosa Nostra greps nyligen i New York tillsammans med nio andra. De tio står anklagade för att ha utfört en serie bankrån i New York, Massachusetts och Utah som inbringat dem sammanlagt 65 000 dollar (325 000 kr).

Västtysklands juvelerare kan glädja sig åt en ihållande hausse i efterfrågan på pärlsmuckor. Förra året importerades pärlor till ett värde av 47,9 miljoner mark (ca 61,3 miljoner kr) vilket var 29 procent mer än år 1964. Omsättningen uppskattades en motsvarande ökning.

TOMTPRISER I KV LOMMEN

För tomterna 18, 19 och 21 i kv Lommen, Nordmaling föreslår byggnadsnämnden ett pris av 4 kronor per kv. Ny tomtindelning skall genom-

18/4 1966
75 år fyller den 19 april småskollärarinnan fröken Henny Pettersson, Nordmaling.

Hon är född i Djupsjö, Nordmaling. Efter avlagd småskollärarexamen 1910 tjänstgjorde hon 1910-1921 i Nordmaling. Hon kom därefter till Vännäs där hon var till 1937 då hon fick tjänst i Nora utanför Örnsköldsvik. Där var hon fram till sin pensionering. Då flyttade hon åter till födelsebygden.

Hon deltar aktivt i syföreningsverksamheten i Levar och Nordmaling, är Röda kors-medlem och från detta år sekreterare i Nordmalings nybildade pensionsförening.



Gänget som läst burkengelska i Nordmaling: Irma Forsberg, Lögdeå, Eva Ahlén, Nordmaling, Gustaf Adolf Agren, Mullsjö, Birgitta Holmlund, Nordmaling, Bertil Nyberg, Nyåker, Ingrid Axelsson, Rundvik, och Ragnar Isaksson, Nordmaling.

Engelsk kurs på burkserverad i Nordmaling

HADANEFTER SKALL personalen inom livsmedelshandeln i Nordmaling i än högre grad kunna ge upplysningar och råd om varuslag med engelsk text. En kurs i "burkengelska" har genomförts inom Nordmalings köpmannaförening. Handledare har varit föreningens ordförande köpman Gustaf Adolf Agren, Mullsjö.

Konsulent Arvid Söderström, Köpmannaförbundet, Umeå, var kontrollant när "burkengelska-gänget" här omkvällen hade examensskrivning. En skrivning som var extra spännande. Den elev som lyckas bäst av kursdeltagarna inom Sveriges Köpmannaförbund får en resa till Amerika och dessutom står en rad andra resor bli till England på spel.

Nordmalingsoffren jordfästa



Nordmalings rotaryklubb tar farväl genom sin president inspektor Harald Lundberg t h medan klubbens florbhängda fana, buren av tandläkare Håkan Johansson, sänks över kistan.

Offren för den svåra trafikolyckan i Ansmark den 5 april, makarna Harald och Viola Henriksson, Nordmaling och deras 19-åriga dotter Ann-Katrine, jordfästes i Nordmalings kyrka på lördagen. En hel bygd hade slutit upp och kyrkan var praktiskt taget fylld till sista plats.

Hela koret i kyrkan var smyckat med blommor och levande ljus, när akten inleddes med att kantor Brage Edström på kyrkorgeln spelade "När jag skall lämna världen" av J. S. Bach. Kyrkokören, den kör som den bortgångna fru Viola Henriksson tillhört under en lång följd av år, sjöng: "Kantat vid minnesgudstjänst" av Albert Runbäck. Därefter förrättades jordfästningen av komminister Sigvard Spinnell, som i sitt griftetal minde om den bortgångna familjens uppskattning och förtroende i den bygd där de verkat. Han förrättade därefter begravningsmässan.

Kören sjöng från läktern "När jag

skall lämna världen", en körkoral av J. S. Bach och avslutade med att framme i altaret, som ett sista farväl, sjunga "Ljvtt är att hamma" av Flemming.

De närmast anhörigas sorg tolkades av predikant Sture Burman, som trädde fram till baren åtföljd av den ende kvarvarande i familjen Henriksson, sonen Ola. För de anhöriga talade vidare en sväger till den bortgångne Henriksson, trafikmästare Gunnar Enestedt, Stockholm. För EFS i Levar talade hemmansägare Alfons Jakobsson, Levar. Presidenten i Nordmalings rotaryklubb, inspektor Harald Lundberg, tolkade rotaryklubbens farväl till en av klubbens chatermedlemmar medan klubbens florbhängda fana sänktes över kistorna. För Levar-Vallens syförening talade komminister Sigvard Spinnell och för söndagsskolan i Nordmaling, där den bortgångna Ann-Katrine var verksam, yrkesvalslärare K. G. Wilhelmsson. För Nordmalings taxi talade Henrikssons tidiga-

re yrkeskollega Torsten Nilsson.

Makarna Henriksson bars till den sista vilan av rotarybröderna medan Ann-Katrines kista bars av tidigare skolkamrater. Medan kistorna bars ut ur helgedomen spelade kantor Edström "Trion ur Marche funèbre" av F. Chopin.

Vid graven nedlades en vacker blomstergård och utöver de tidigare nämnda föreningarna märktes kranar från AB Nynäs Petroleum och Linjebuss, Nordmalingsortens droskägare, Nordmalings skytteförening, personalen och kurskamraterna till Ann-Katrine vid landstingets särskola i Upplands Väsby, kyrkokören i Nordmaling, Nordmalings och Rundviks lottakärer, etc.

Vid den minnesgudstjänst som följde i församlingsgården talade bl a predikant Sture Burman, som tillsammans med trafikledare Lennart Pettersson, Umeå, även sjöng solo. Utöver blomstergården tecknades över 2.200 kr i form av minnesblommor till kyrkans och EFS mission.

JORDFÄSTNING 19/4/1966

I Nordmalings kyrka jordfästes på söndagen lärarinnan fru Hilda Holmgren, Lögdeå, maka till hemmansägaren Arthur Holmgren. En stor menighet hade mött upp och kyrkan var vackert smyckad. Akten inleddes med stilla orgelmusik av fru Ann-Mari Nordström och en barnkör från Rundviks skola sjöng en gammal dalamelodi "I himmelen, i himmelen". Officiant var kyrkoadjunkt Eskil Granström, som även sjöng begravningsmässan.

Vid baren inne i kyrkan talade för den närmaste familjekretsen, sonen, teknolog Kjell Holmgren, samt svärsonen, ingenjör Harald Frostling, Stockholm. För lärarkollegerna i Rundvik talade fru Ester Boström, för Nordmalings skolstyrelse rektor Håkan Pettersson, för Nordmalings lärarförening yrkesvalslärare K. G. Wilhelmsson, för Centerns kvinnoförening fru Gudrun Jakobsson, Levar och fru Helga Degerman nedlade en krans med minnesord från gamla vänner i Stockholm. Vid familjegraven på gamla kyrkogården, där en vacker blomstergård nedlades, förekom ytterligare tal och krans nedlades även från Nordmalings barnavårdsnämnd. Vid en minnesstund i församlingsgården efter jordfästningen, talade bl a kyrkoadjunkt Eskil Granström, skolbarnen i Rundvik sjöng och sågställare Gust. Boström, Rundvik sjöng solo "Färdemännens psalm" av Hannikainen. Vidare läste fru Ester Boström dikter. En insamling till förmån för cancerforskningen gav, trots den vackra blomstergården över 1.700 kr.

I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen hemmansägaren Axel Reinhard Wiklund, Lögdeå. Officiant var kyrkoadjunkt Eskil Granström. Vid baren sjöng bl a predikant T. Sjöstedt, Nordmaling. Vid familjegraven på gamla kyrkogården, där en vacker blomstergård nedlades, talade för den närmast släktkretsen folkskollärare Börje Abrahamsson, Umeå, för grannarna Gunnar Jonsson, Lögdeå och för DUF i Lögdeå Karl Sandman. Utöver blomstergården gavs minnesblommor till förmån för EFS missionsverksamhet. Vid en minnesgudstjänst senare i Nordmalings församlingsgård medverkade kyrkoadjunkt Eskil Granström, predikant Sjöstedt och sångarna från DUF i Lögdeå.

Examensprov i Nordmaling

Det var stor insändarskrivning i Nordmalings realskola på måndagen. I årets realskrivning i svenska fanns som 11:e och sista ämne "En insändare eller inledningsanförande till en diskussion mot rökning". Alternativt fick skrivningens utformning som propaganda för bidrag till u-landsbjalp eller cancerforskning, 18 av de 126 som skrev i Nordmaling valde "Insändarskrivningen". Populärlärare var dock "Fotografiering (eller: fiske)" som hobby. Om detta skrev 25 elever.

I år fick för första gången dags-tidningar användas som hjälpmedel. Tidningarna skulle vara av den 16 april, och med utgångspunkt från dessa skulle en översikt ges över aktuellt utrikesnytt. Endast tre elever valde dock ämnet. An sämre intresse var det för "Tidningsstudium och samhällskunskap". Detta lockade endast en elev. Om "Tänderna och deras vård" skrev 17, 12 skrev om "En stad växer" (eller: "En bygd förändras") medan 5 valde ämnet "Ett svenskt industriföretag", fyra skrev om "Viktiga energikällor i vår tid" och två om "Hur olika material kan förstöras och skyddas mot förstörelse".

14 av skribenterna i Nordmaling skrev efter särskild prövning, vilket innebär att de var elever från folkskolor eller andra likvärdiga skolformer.



Värmare 200 personer hörde i församlingsgården i Nordmaling disponent Anders Frändén tala för skogsbruksområdena. Endast fyra modiga damer hade infunnit sig.

24/4 1966 Eveksamhet i Nordmaling inför skogsbruksområdena

Närmare 200 personer hade på onsdagskvällen mött upp i församlingsgården i Nordmaling till informationsträff om skogsbruksområden. Som inbjudare stod Örnsköldsviks skogsägarförening. Huvudtalare var disponent Anders Frändén, NCB, känd som skapare av de många skogsbruksområdena i Jämtland.

Hans gav här mottagits över förväntan väl i Örtåsk, Bjurholm och Fredrika. Hur han lyckades i Nordmaling är mera ovisst.

Diskussionen var rätt livlig men gick dock i lugnets tecken.

Disponent Frändén medgav att tanken på skogsbruksområden kanske inte är lika aktuell i en bygd som Nordmaling, som har förädlingsindustrier och ett rätt differentierat näringsliv.

Men även här bör det vara angeläget för kommun och enskilda att stötta upp bondeskogsbruket. Frågan är bara hur många som inte accepterar skogsägarföreningen och därmed inte går med i skogsbruksområdena. Tror ni på skogsägarföreningen och dess framtid bör ni analuta er i stora skaror!

SJÄLVVERKSAMHET

— Ett avtal tecknas på ett eller tre år, förklarade Frändén. Skogsbruksområdet förbinder sig att ställa skoglig expertis och arbetskraft till förfogande. Det lägger inget hinder i vägen för självverksamhet.

I ett läge med tilltagande arbetskraftsbrist gäller det tvärtom att försöka skaka fram så många mannar som möjligt.

— Medlemskapet medför inga årsavgifter. Man betalar för de tjänster man beställt i stort sett till självkostnadspriset. Lokala förteosunderåd skall bevara känslan att man äger del i bygden och skapa lag- och byändastörre planmässighet och en långsiktig planering ger lägre kostnader och större utbyte.

ÅRET RUNT-AVSÄTTNING

— Vi måste angripa frågorna fördomsfritt. Det kommer att bli brist på arbetskraft och det är av vikt att ge våra arbetare anställningstrygghet. Året runt-drift kommer även inom bondeskogsbruket och därmed året runt-avsättning.

Försäljning av rotposter är som bekant en nägel i ögat på skogsägarföreningen. Disponent Frändén menade för sin del att detta kommer ett bli omöjligt i framtiden. De skogsägare som vill behålla sitt oberoende kan inte överlåta hela produktionsapparaten till andra.

Antalet skogsbruksområden i landet ökar snabbt. De omfattar nu 1 700 000 hektar bondskog, 10 000 nya medlemmar har man fått under det sista halvåret.

NYE DISPONENTEN

— Det kanske förvånar några att skogsägarföreningen är beredd övergå från fasta faktorsdistrikt till en annan organisation, sa föreningens nye disponent Tore Larsson, (först gången i Nordmaling). Men föreningsstämman beslutade enhälligt ge medlemmarna ökad upplysning om skogsbruksområdena och vi är övertygade om att de kommer.

— Inom Nordmaling-distriktet finns cirka 64 000 hektar produktiv skogsmark (vissa delar av Hörneforsbygdens område), omtalade ägare är Ole Ostberg. Från dessa skogar levererades 64/05 cirka fyra miljoner kubf. Leveransvirke direkt till föreningen utgjorde 30 procent eller 1 500 000 kubf, avverkningsuppdragen genom föreningen 450 000 kubf, rotpostförsäljningen genom föreningen 400 000 kubf, leveransvirke utifrån föreningen cirka 500 000 kubf och rotposter 1 200 000



Hemmansägare Sune Holmberg, Nordejö och faktor Allan Bäckman pratar skog.

kubf. I rotposter utanför har således sålts cirka 27 procent.

UPPDRAGEN OKAR

Det är rätt stora mängder virke som går utanför föreningen och det skeddes ingen hemlighet av att man genom införande av skogsbruksområdena önskade få större andel i det samlade virkesuttaget.

Nu har på sista året föreningens avverkningssupdrag ökat. Faktor Allan Bäckman trodde att man denna avverkningssäsong skulle få ut cirka 700 000 kubf. De skogsägare som prövat på att låta föreningen sköta avverkningen, har i stort redan anammat tanken på skogsbruksområdena.

Bleve skogsbruksområdena genomförda skulle man få större planmässighet i verksamheten och kanske kunna anställa 30-40 man mot 15 nu.

BRISTER

Det gick lite trögt att få igång diskussionen. Till slut dristade sig Martin Wiklund, Lögdö till att fråga vilka brister som vidlåder skogsbruksområdena.

— Det beror på skogsägarna själva. Det finns så många viljor. Många har svårt att finna sig i ett majoritetsbeslut. Det tar tid att hitta medlodin, svarade Frändén.

— Det var svårt för oss att bilda samverkansområde i Långed och jag skulle tro att det är delade meningar än, påpekade Rickard Eriksson och Oscar Nygren, Nyåker, ansåg att "blacket borde få torka på de papperen" innan man börjar organisera något.

— Samverkansområdena kommer att kvarstå, svarade Frändén. De som gått med har inte gjort någon felpekulation. De avser ju främst planering och vad gäller skogsbruksområdena så kommer ingen att tvingas avverka. Ägarens frihet finns kvar bortsett från att alla leveranser skall gå till skogsägarföreningen.

Hela den samlade skogsägarrelsen står bakom tanken på genomförande av skogsbruksområden i hela landet och jag säger som Churchill

när han en gång blev kritiserad: "Vi har inget bättre".

I diskussionen deltog även skogsägarföreningens ordförande Alfons Berglund.

Inbjudna till informationsträffen var även medlemmarna i Nordmalings virkesförsäljningsförening (en not skogsägarföreningen fronderande sammanslutning med ett 40-tal medlemmar).

Efter sammankomsten förklarade föreningens ordförande Karl Björklund, Nordmaling, att föreningen även i framtiden kommer att köpa och förmedla virke. Därmed torde stå klart att det inte blir någon 100-procentig anslutning till skogsbruksområdena — Nordmaling väntas få två.

Enligt herr Björklund kommer nordmalingsföreningen till hösten att inbjuda till rotpostaktion.

Anders

Tredje gången ut för missionärspar från Nordmaling

Makarna Nellie och Bertil Salomonsson, som för tio år sedan lämnade Sverige och hembygden för arbete vid en missionsstation i Central-afrikanska republiken, startar i dagarna sin tredje resa till de svartas värld. Bertil Salomonsson reste redan 1955 och Nellie, som på den tiden lysnade till efternamnet Lindgren, påföljande år. De förenade sina livsöden senare i Afrika. Efter varje treårsperiod blir det som regel en tids vila och rekreation i hemlandet. De har två fullbordade tjänstgöringsperioder bakom sig i Central-Afrika och reser från Sverige på nytt den 13 maj, för att klara en tredje period, Redan den 5 maj lämnar makarna Salomonsson, Nordmaling och instundande helg är det avskedsmöten hos Nordmalings baptistförsamling i Salemkyrkan i Mo.

65 år fyller den 22 april fröken Astrid Hägglund, Rundviksverken.

65 år fyller den 22 april förre hemmansägaren Oskar Eriksson, Järnsklubb, Nordmaling.

65 år fyller den 22 april hemmansägaren Axel Widmark, Djupsjöåsen, Baggård.

60 år fyller den 22 april hemmansägaren Artur Aström, Baggård.

Han är född i Baggård och av gammal bondesläkt. I samband med sitt giftermål övertog han på sin tid ett av föräldrarnas jordbruk, en egen- dom som Artur Aström genom idogt arbete avsevärt förbättrat. Dessutom köpte han för ett antal år sedan ett hemman i grannbyn Sunnansjö, och vilket han har sambrukat med sin stamfastighet.



Artur Aström har helt gått in för att sköta sin jord och skog och framstår som en duktig och drivande jordbrukare. Lugnt och sansat har han vandrat sin väg och är i bygden allmänt uppskattad som en redbar och rejäl människa.

60 år fyller den 22 april fru Märta Hamrin, född Karlsson maka till hemmansägare Halvar Hamrin, Rödingträsk, Vänjaurbäck.

Hon är född i Granträsk. Efter giftermål bosatte hon sig i Rödingträsk. Under ett flertal år var hon föreståndarinna för telefonstationen i byn.

Nordmalings nya klubb satsar nu på långlopp

Nordmalings skidklubb, som bildades nyligen, samlades i onsdags till styrelseval och programuppläggning för den kommande säsongen. Som främsta punkt på programmet tog man upp arrangemanget av ett nytt långlopp med gemensam start.

Det gäller en kraftmätning från Bjurholm till Nordmaling. En distans på dryga fem mil. Tävligen kommer att bli öppen för alla med olika klasser för elit tävlingsskare, turister, oldboys etc.

Den nya föreningen siktar även in sig på arrangerandet av ungdomstävlingar och korpsstafetter. Man sätter som mål att försöka få så många som möjligt intresserade för skidsporten. Den store eldsjelen är sporhandlare Hjalmar Sandström och han blev även vald till den nya föreningens ordförande. Till sekreterare utsågs vikesmästare Erik Molin, kassör blev skogvaktare Rune Gustafsson. I styrelsen ingår vidare Börje Hansson, Gunnar Wallin och Ivar Sjögren.

Chef för arrangemanget kring långloppet Ejurholm-Nordmaling blir jägmästare Per Bergenholm. Även Nordmalings skolchef rektor Einar Hedquist ställer sig till föreningens hjälp. Något som kan bli särskilt värdefullt just med tanke på föreningens omtanke om ungdomsdeltagandet från skolhåll etc.



Hj. Sandström, ny skidbas i Nordmaling

Utbyggnader i Rundvik 12 milj kr i AMS-stöd



Disponent Arthur Brunnberg är just nu överhopad av ritningar och planeringshandlingar.

Disponent Arthur Brunnberg vid Nordmalings Angsågs Aktiebolag fick på fredagen bekräftelse på att bolagets framställning om lokaliseringsstöd för utbyggnad av masonitefabriken i Rundviksverken bifallits i konseljen. Man får 3,5 milj. kr i bidrag och 8,3 milj. kr i lån. Totalt rör det sig om en investering på 34 milj. kr. De resterande 22 milj. får bolaget själv anskaffa. Man räknar med nära 200 nyanställningar efter utbyggnaden.

Disponent Brunnberg betonar att han är mycket nöjd med de statliga myndigheternas åtgärder.

— Den förstelse och det intresse som myndigheterna visat, från länsstyrelsen upp till arbetsmarknadsstyrelsen och slutligen departementschefen, statsrådet Rune Johansson, är för mig mycket glädjande. Jag är också övertygad om, att deras satsning, liksom vår egen, som naturligtvis är mycket större, framdeles kommer att visa sig vara en riktig investering, för den industriella utvecklingen på den här delen av Norrland.

Frågan om lokaliseringsstödet tillstyrktes av AMS tidigare i vår. Man får alltså lån på 8.325 milj. kr och bidrag på 8,5 milj. Resten 22 milj. får bolaget själv anskaffa. Det räcker inte med det. Utöver den totala investeringen på 34 milj. i maskiner och byggnader behövs ytterligare betydande kapital som underlag för ökad anskaffning av råvara etc.

Ruben Adell, Nordmaling, På Umeå lasarett avled på torsdagen förr, folkskolläraren Ruben Adell, Nordmaling. Han var 75 år och sörje närmast av makan Hildur född Nyström, barnen Märtha, maka till doktor Bo Holmqvist, Lund, Gunnar tandläkare i Skellefteå, Gunvor maka till köpman Gunnar Forstjäll Lövånger och Reidun maka till köpman Bengt Berglund, Bjästa. Vidare står som sörjande barnbarn, systerdotter och en mycket stor vänkrets

Han var född i Rundviksverken. Redan som pojke fick han börja tjäna det egna levebrödet, i Rundviks brädgård. Men han sadlade snabbt om. Fick anställning inom affärsbranschen men läste samtidigt vidare som privatist och tenderade in vid seminarier i Strängnäs där han tog sin folkskolläraryxamen 1921. Samma år anställdes han som lärare i Asele, en plats som han inte vek ifrån under hela sin långa lärarebana. Tidvis vikarierade han även som distriktsöverlärare inom Asele skoldistrikt.

Han var fantastiskt ambitiös och pliktrogen i sitt lärarkall och det berättas att han endas skolan eller ett par dagar från skolan under hela lärareiden. Det tyder också på en mycket god hälsa. Hans stora intresse utöver skolarbetet var arbetet inom nykterhetsrörelsen, scoutarbetet och sången. IOGT-are var han sedan barnåren i Rundvik och inom TR var han en av lappmarkens starka män. Under hela sin gärning i Asele var han ledare för scoutrörelsen och axlade en tid även distriktschefsposten. Även kommunalpolitiken intresserade honom och han företrädde folkpartiet i såväl kommunalfullmäktige som kommunalnämnden i Asele under ett flertal perioder och var en tid även ordförande i kommunalnämnden. Han var även ordförande i Asele barnavårdsnämnd och ledamot av nykterhetsnämnden, Biblioteksörelsen intresserade honom mycket och han var Asele kommuns bibliotekarie under många år. Även sedan han kom till Nordmaling, dit familjen flyttade efter hans pensionering 1937, var han med om att bygga upp Nordmalings nya sockenbibliotek. Även efter sin pensionering var han verksam som extra lärare såväl inom Asele som senare inom Nordmalings skoldistrikt.

Under många år var Ruben Adell Västerbottens-Kurirens lokalredaktör i Asele. Han skrev under signaturen "Dixi" och hans artiklar och referat från Asele-bygden var en mycket uppskattad läsning. Han var nitisk i tjänsten även som VK-man och en prydad för tidningens medarbetarestab. Under sin Nordmalings-tid på senare år var Adell även aktiv medlem av Nordmalings kyrkbrödrakar.

Det var som synes många strängar på Ruben Adells lyra, så mycket mera som han älskade sång och musik och under senare år även var aktiv sångare såväl under sin Asele-tid som i Nordmaling. Han hade även ett strålände hembygdsintresse och var med i styrelsen för Nordmalings hembygdsförening. En hel bygd, eller rättare sagt två, Asele och Nordmaling, sörjer förlusten av en verksam kraft.



Fru Thyra Kölvik t. h., kursledare för porslinsmålningskursen visar upp några fina arbeten för tre av kursdeltagarna. Fr. v. fruarna Linnéa Karlsson, Olga Stigeland och Märta Österberg.

ABF-slut i Rundvik

Nordmaling (VK) Nordmalings ABF, med tyngdpunkten förlagd till Rundvik, avslutade sin kursverksamhet för året med en större utställning och samkväm i Rundviks ordenshus. Sammanlagt har studiechefen Allan Jakobsson haft 31 cirklar i gång och det syntes av utställningens omfattning att man sannerligen inte legat på lat-sidan.

Ordenshuset var välbesatt när Allan Jakobsson hälsade välkommen och i första hand presenterade den utmärkta utställningen. Resultatet av sammanlagt 283 kursdeltagare. Rundviks manskör, under kantor Brage Edströms ledning, sjöng några sånger och sedan överlämnades "ordet" till trubaduren Tor Bergner, som berättade om sina minnen från samvaron med Nils Perlin i Klarakvarteren, men även andra kontakter med det pulserande stockholm-livet liksom andra avsnitt av vårt avlånga land. Han slutade med prat och sång om de stora vidderna kring

Sarjek i Lappland. Han berättade även om släktskapet med Evert Taube, både med och utan gitarr, och det syntes på hela hans framträdande att han både sett, hört och lärt av landets störste trubadur.

UTSTÄLLNINGEN

Utställningen hade som tyngdpunkt en hel uppsättning glasmosaikarbeten. Resultatet från fyra olika kurser, två i Rundvik och två i Nordmaling. Det var bord, lampor, tavlor och andra prydnadsaker på löpande band. För att nu inte stanna vid det bord som upptog porslinsmålning. För tredje året i följd har fru Thyra Kölvik kört sina adepter inom den svåra porslinsmålningen. Nu har man tydligen nått det stadium där man kan tala om rent proffsarbete.

Utställningen visade även upp många andra förgreningar inom slöjd på olika områden såsom sömnad, träslöjd etc.

+

Vår älskade
Ruben Adell
* 2/3 1891
† 21/4 1966

avled lugnt och stilla på Umeå lasarett, Djupt sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn, släktingar och många, många vänner.
Nordmaling den 21 april 1966

HILDUR
Gunvor och Gunnar
Reidun och Bengt
Märtha och Bo
Gunnar och Harriet
Barnbarnen

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud. Jes. 12:2.

Tid för jordfästningen meddelas senare.

+ 23/4 1966

Min älskade make, vår kära mor,
mormor och svärmor

**Calla Amanda
Lindström**
* 22/12 1905
† 21/4 1966

har i hopp om sin själs frälsning
stilla insomnat på Umeå lasarett.
Sörjd och saknad men i ljust
minne bevarad av oss, släkt och
vänner.

Orrböle den 22/4 1966.

VALFRID LINDSTRÖM
Tora och Holger
Hans och trolövad
Albert
Barnbarnen

Nu slut är smärtan, Du funnit
frid.
Men lämnar hjärtan, Som
saknar Dig.

Sv. ps. 336.

Jordfästningen äger rum i Vännäsby kyrka söndagen den 1 maj efter högmässan. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till Ögrens konditori. Osa senast den 27/4 -66 till tel. 300 24 Vännäs.
Meddelas endast på detta sätt. I stället för blommor tänk på missionen.

+ 23/4 1966

Min älskade maka,
vår kära mor,
mormor och farmor

Elsa Lindström
* 14/5 1898
† 22/4 1966

har efter en längre tids sjukdom
lämnat oss i sorg och saknad, men
i tacksamt minne bevarad.
Nordmaling den 23 april 1966

FRANS
Rune och Frida
Maj-Britt och Tage
Ulla och Erik
Siv och trolövad
Barnbarn
Broder

Nu klappar ej längre ditt hjärta
Du lämnat ett tomrum så stort.
Ord kan ej tolka vår smärta.
Hav tack för allt goit som du gjort.

Jordfästningen äger rum i stilhet.

Utbyggnad...

Forta från sid. 1

— Planeringsarbetet för den här utbyggnaden har pågått sedan drygt ett år, berättar disponent Brunberg. Det behövs noggranna beräkningar och planeringar för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Man får även komma ihåg, att den fabriksdel som nu växer fram blir i högsta grad högmodern. Bolagets överingenjör, Tursten Bergström har rest praktiskt taget jorden runt för att studera liknande anläggningar.

Inom kort räknar bolagsledningen med att komma i gång med en del förberedande arbeten, flyttning av oljecisterner etc. De egentliga byggnationerna beräknas ta fart någon gång i höst och sedan blir det en intensiv byggnadsverksamhet minst ett år framåt. Sedan kommer turen till maskinuppsättningar och stöptjänstearbeten och det innebär säkert ytterligare ett års arbete. Före 1968 kan nog inte den nya produktionslinjen komma igång. Men det är varkert så.

Sötvattenfrågan, liksom utsläppen i fjärden har också sina problem. Det behövs utredningsarbete även på detta plan, och vattendomstolen måste ställas in i bilden. Det gäller kanske främst utsläppet av industrilavoppsvattent i fjärden. Men några större problem innebär inte detta.

— Vi kan och bör se ljus på framtiden, slutar disponent Brunberg. Den nya satsningen betyder att kommunens folk får ökad sysselsättning. Vi räknar med att kunna ge nära 200 nya sysselsättningar genom den nya utbyggnaden. 57 beräknas gå till industrin, cirka 120 till skogen, medan 17 hamnar på transportsidan.

1-21. Över Rundviksindustriens byggnader samt den ögnaden. Byggnader med mörk struktur anger ut-
 1. Virkesmagasin, 2. Färdromning, 3. Verkstad
 laboratoriet, 5. Råsortering, 6. Torrhäus, 7. Såghus,
 8. Angpannehus, 10. Maskinhus, 11. Special-
 essal, 12. Masenitemagasin, 14. Magasin, 15. Nytt ma-
 6. Ny fabrik, 17. Ny kamin och kvärnvaldning, 18,
 19. Ny oljecistern, 20. Oljecistern, 21. Oljecistern.



Nordmalings skolstyrelse föreslår kommunal borgen till idrottsklubb i Nyåker

Skolstyrelsen i Nordmaling ställde sig vid sammanträde på fredagen positiv till en begäran från Nyåkers IK om kommunal borgen för bidrag från riksidrottsförbundet till iordningställande av idrottsplats i Nyåker. Idrottsplatsen har ett sådant läge, att den lätt kan nyttjas för skolans idrottsövningar.

Idrottsklubben har tidigare fått 25.000 kr i kommunalt bidrag och söker nu 25.000 kr i bidrag från riksidrottsförbundets idrottsplatskommitté. Det blir fullmäktiges sak att ta ställning till klubbens framställning.

Till en adjunktstjänst i matematik och fysik vid grundskolans högstadium förordades fil mag John Wendel, Solna, till ämneslärartjänster för vidareutbildade folkskollärare i matematik och fysik folkskollärare Olof Axel Levander, Nordmaling, och i geografi och biologi folkskollärare Ake Lidström, Bjästa, samt till en ämneslärartjänst för vidareutbildad gymnasiingenjör Sören Vedin, Hököping.

Till deltagare i en kurs i skolmog-nadstest i Fredrika 4-5 maj utsågs småskollärarna Louise Marklund, Nyåker, och Birgit Nygren, Baggård. Inskrivning av nybörjare och ge-nomförande av skolmog-nadsprov skall äga rum 11-12 maj.

NÄSTA LÄSAR

Styrelsen godkände rektorernas förslag till värrapport för samrealskolan och grundskolan. Realskolan kommer nästa läsår att bestå av tre avdelningar, grundskolans läg- och mellanstadium av 42 avdelningar och högstadiet av 21 avdelningar.

Följande läsårsdata fastställdes för grundskolan: Höstterminen 1966 börjar 24 augusti och pågår till 20 december, vårterminen 1967 börjar 8 januari och slutar 10 juni. Realsko-

lan börjar höstterminen den 31 augusti och vårterminen den 9 maj. Då skolöverstyrelsen ej gått med på inrättande av ytterligare en rektorstjänst vid grundskolan från nästa läsår, beslöt styrelsen att begära fortsatt förordnande to m 30 juni 1967 för rektor vid samrealskolan.

Den statliga vaktmästartjänsten vid samrealskolan dras in fr o m första juli då också nuvarande innehavaren av tjänsten avgår med pension. Ny vaktmästarorganisation måste därför fastställas för central-skolan. Styrelsen utsåg skolvaktmästare Seved Lundström till värme-skötare och beslöt att hos kommunalfullmäktige begära att få inrätta två vaktmästartjänster vid central-skolan.

TESTA • LJUSET
• BROMSARNA
• DÄCKEN
EN KVART FÖR SÄKERHETS SKULL

DÖDSFALL

Elsa Lindström, Nordmaling. På Nordmalings sjukstuga avled på fredagen fru Elsa Lindström, Nordmaling, maka till



platslagarmästare Frans Lindström. Hon var nära 68 år och sörjes närmast, förutom av maken, av barnen Rune Blomqvist, platslagare, Nordmaling, Maj-Britt, maka till verk-mästare Tage Svensson, Nordmaling, Ulla, maka till re-parator Erik Kumlin, Surahammar, och Siv Lindström, affärsbiträde.

Nordmaling, barnbarn samt broder bosatt i Malmö.

Elsa Lindström var född i Alfreds-nem. Efter att ha haft olika platsey gifte hon sig 1923. Hemmet och om-gärdsnaden om de sina blev för hen-ne det väsentliga. Hon gick helt in i sin uppgift som maka och mor, parade sig aldrig i sin strävan att tälla allt till det bästa för sina nä-a och kära. Nämnas bör även att Nordmalings idrottsförening står i stor tacksamhetsskuld till henne. Ma-ten var under många år ledare för bla fotbollen och utan den minsta resättning tvättade och lagade fru andström lagens tävlingsdräkter.

Trädgårdssällskapet i Nordmaling tecknar andelar i länsmusteri

Nordmalings trädgårdssällskap beslöt vid årsstämma på lördagen att teckna andelar i Västerbottens musterier. Beslutet tillkom efter att Ivar Wiglöf, ledamot i det plane-rade musteriets styrelse, berättat om ett besök vid muste-riet i Timrå.

Ett 40-tal trädgårdsvänner hade mött upp på Stora Hotellet, när det var dags för sällskapets ordförande Albert Abramsson, Gräs-my, att hälsa välkommen. Sällska-pets kassör, Mac Landström, som under året avlidit, hedrades med en tyst minut. Carl Strand-berg, Gräsmyr, och Mauritz No-rén, Mullsjö, underhöll med musik.

Ivar Wiglöf, som ledde dagens för-handlingar, hade inte enbart gläd-jande meddelanden att komma med. Trots att medlemsavgiften är så låg som tre kronor har antalet medlem-mar minskat. I avgifter hade man fått in 1.232 kronor mot 1.414 året dessförinnan. Hela bokstutet omfat-tade 2.980 kr. Därav ingick köp av växter och fröer för 332 kr.

Arets sällskapsresa till Tärna, Mo i Rana och Bodö samlade 40 deita-gare, som fick vara med om en intres-sant resa med besök i nordliga träd-gårdar och njuta av många vackra naturscenerier.

Albert Abramsson, som i 29 år va-rit ledamot i sällskapets styrelse om-valdes till ordförande för ett år, men sade sig skola avgå nästa år, då det blir 30 jämnt. Till ny kassör efter avlidne Mac Landström valdes hans maka Berta. Övriga i styrelsen i tur att avgå: Erik Grundström, Rund-vik, Märta Eriksson, Rönnholm och Harald Lundberg, Nordmaling, om-valdes.

Ombud vid Västerbottens Träd-gårdsförbunds stämma blev hr Erik Grundström, Rundvik, Fritjof Eriks-son, Brattfors och fru Anna Lindahl, Nordmaling.

I år kommer sällskapet att anord-na en sällskapsresa till Trondheim över Gäddede, Åre och Hammar-strand meddelade Elis Bäckman, som tillsammans med Albert Ab-ramsson upprättat resplan.